

Kommentar

1. De troendes position i Kristus (Kap. 1-3)

A. Hälsning (1:1, 2)

1:1 Namnet Paulus betyder liten. Även om beskrivningen kan ha passerat in på ett fysiskt plan, var hans andliga inflytande enormt. Han presenterade sig själv som en Kristi Jesu apostel. Det betyder att han var utsedd av den uppstigna Herren att utträta ett speciellt uppdrag. Det uppdraget var att predika *evangeliet* till hedningarna och att lära ut sanningen om *församlingen* (3:8, 9). Eftersom Efesierbrevet tar itu med församlingen, och eftersom sanning om den först uppenbarades för apostlarna och profeterna (3:5), är det riktigt att Paulus presenterar sig som en apostel. Det var inte av stolthet han skrev det utan snarare som en förklaring till hur han kunde tala med auktoritet i ämnet. Källan till hans auktoritet uttrycks i texten, enligt Guds vilja. Paulus valde inte sin sysselsättning som ett yrke och ingen människa hade utsett honom att göra det. Det var ett gudomligt kall från början till slut (Gal. 1:1).

Brevet är adresserat till de heliga som bor i Efesos och tror på Kristus Jesus. De heliga är folket som har blivit separerade från världen till Gud. Och namnet tillskrivs alla pånyttfödda i NT. I grund och botten refererar ordet till en troendes position i Kristus snarare än vad han är i sig själv. I Kristus är alla troende heliga även om de i sig själva inte nödvändigtvis är heliga. Paulus titulerade till exempel korintierna som heliga (1 Kor. 1:2), även om det vid vidare läsning framgår att de inte levde heliga liv. Men Guds vilja är förstås att våra handlingar ska motsvara vår position i Kristus: heliga ska leva heliga.

Och tror på Jesus Kristus. Ordet *trogna* eller

trofasta som det ordagrant heter (SKB, nuB, RB) betyder *den som tror* (som FB98, FB15 och B2000 översätter) och är således en beskrivning av alla sanna kristna. Såklart ska troende också vara förtrogna i den mening att de är trovärdiga. Men den primära tanken här är att de hade erkänt Jesus Kristus som deras enda Herre och frälsare.

Två av de äldsta skrifterna utesluter orden, i Efesos, även om de står i de flesta skrifter. Många forskare tror att det här var ett cirkulerande brev som skulle läsas av lokala kristna församlingar på flera ställen, varav församlingen i Efesos var den mest framträdande. Lyckligtvis påverkar frågan inte äktheten av brevet eller dess värde för oss.

1:2 Härnäst kommer apostelns hälsning till de heliga. Varje ord är laddat med andlig innebörd – till skillnad från de tomma hälsningar vi använder idag.

Nåd betyder gudomlig hjälp i det dagliga livet. Mottagarna av Paulus brev hade redan blivit frälsta av nåd, hans gåva till de förlorade, men nu behövde de styrka från Gud för att möta problemen, prövningarna och sorgerna i livet.

Frid betyder en rofylld ande i en värld full av förändring. De heliga hade redan upplevt frid med Gud när de blev frälsta, men varje dag behövde de frid från Gud, det vill säga en lugn och stadig tillhörighet som är oberoende av omständigheter och som resulterar i att lägga allt i Guds händer (Fil. 4:6, 7).

Det är värt att lägga märke till att nåd kommer för frid, så ser alltid ordningen ut. Bara efter att nåden fått spela sin roll, att utplåna synden, kan frid infinna sig. Bara genom den oförtjänta styrka som Gud förnyar varje dag kan den troende uppleva frid, absolut frid, i alla livets